



Land van Verwondering

In deze nieuwsbrief leest u over het reilen en zeilen van de creatieve Bijbelse vertelplek in de Protestantse kerk te Kraggenburg.



Start

We zijn begonnen! We experimenteerden al een tijdje. Maar nu is het echt! Nadat we een goed plan hebben geschreven en een werkgroep is geïnstalleerd, is op 1 september Land van Verwondering van start gegaan. Een boeiend project in Kraggenburg dat in drie jaar wordt opgebouwd en daarna zelfstandig verder zal gaan.

In de werkgroep zitten vier actieve mensen met ieder een eigen taak. Paul de la Vieter zal zorg dragen voor het financiële overzicht. Remco Bakker regelt de werkdag. Wilma van de Berg gaat zich bezig houden met sponsoracties en is contactpersoon richting kerkenraad. En Liesbeth Winters heeft de algehele leiding, zal trainingen verzorgen en leidt voorlopig de bijeenkomsten met de kinderen. Liesbeth wordt voor haar taak deels ingehuurd door de protestantse kerk van Kraggenburg.

Wie geïnteresseerd is in het volledige plan van aanpak, kan informatie vragen via Liesbeth. pastorliesbethjonas@hetnet.nl

Eerste bijeenkomsten

Eind september heeft Liesbeth in alle klassen van basisschool 'De Fladderiep' te Kraggenburg een korte presentatie gegeven. Daarbij heeft ze de kinderen van harte uitgenodigd om mee te doen met Land van Verwondering. Een speciale uitnodiging ging mee met de nieuwsbrief van 'De Fladderiep' zodat alle dorpskinderen werden uitgenodigd.

Op 8 oktober kwamen de kinderen voor het eerst naar de kerk. Maar liefst 19 deelnemers konden we verwelkomen. Ze werden verdeeld in twee leeftijdsgroepen. Die eerste bijeenkomst werd uitgelegd hoe Land van Verwondering werkt. Er klonk een verhaal over de Bijbel. Kinderen speelden enthousiast. De woestijnzak was favoriet bij de jongsten. In de oudste groep besloot een groepje kinderen om samen de ark van Noach te gaan maken. Kinderen snuffelden nieuwsgierig tussen het knutselmateriaal. Vroegen om specifieke spullen. Er werd gezorgd dat deze spullen de volgende bijeenkomst aanwezig waren.



Op maandag 12 november is er een bijeenkomst voor volwassenen. Op deze avond zal eerst een verhaal klinken zoals we dat ook doen met de kinderen. Na het gesprek en de verwerking nemen we tijd om over het totale project te praten. Iedereen is van harte welkom om 20.00 uur in zaal D van de kerk.

Naamsbekendheid in de regio

Op donderdag 11 oktober stond er een persbericht in de regionale krant De Noordoostpolder.

<https://denoordoostpolder.nl/2018/10/09/kraggenburg-heeft-een-eigen-vertelplek>

We zijn blij met deze positieve PR.

Dat dit gelijk iets opleverde bleek toen de redactie van de regionale radio 527 vroeg om een interview. Om maandag 15 oktober gaf Liesbeth haar eerste interview live in het radioprogramma 'Onder de toren'.

<http://luister527.nl/mediatheek/audio/49848198/onder-de-toren>

Financiën

Voor de start van Land van Verwondering is bij een drietal organisaties subsidie aangevraagd. We zijn blij dat de landelijke PKN kerk ons een mooi bedrag heeft toegezegd. Ook het Vermeulen-

Brauckmanfonds zegde een bedrag toe. We zijn op dit moment bezig om uit te zoeken hoe deze subsidiebedragen het best in kunnen zetten.

Werkdag en sponsoractie

Deze winter starten we een sponsoractie. Daarvoor zal een speciale nieuwsbrief worden uitgegeven. Om alvast te noteren in uw agenda:
Op 9 februari 2019 zal er een werkdag zijn om samen materialen te maken. We starten deze ochtend om 10.00 uur in zaal D van PKN Kraggenburg.

Namens de werkgroep,
Liesbeth Winters-Jonas

*Wilt u Land van Verwondering sponsoren? Dat kan!
Maakt u dan een gift over op PKN Kraggenburg NL27RABO 03966.61.572 o/v Land van Verwondering.
Alvast heel hartelijk dank.*

Land van Verwondering wordt mede mogelijk gemaakt door:

