



Land van Verwondering

In deze nieuwsbrief leest u over het reilen en zeilen van de creatieve Bijbelse vertelplek in de Protestantse kerk te Kraggenburg.

Kinderbijeenkomsten

De zes bijeenkomsten van de voorjaarseditie zitten er op. Wel 21 kinderen deden één of iedere week mee met Land van Verwondering. Dat ervaren wij als heel bijzonder.

De kinderen hoorden verhalen over Jezus. Hoe hij op een dag een blinde man genas. Hoe hij op een ezel naar Jeruzalem reed. Maar ook wat er gebeurde op die dag, die wij nu Goede Vrijdag noemen.

In de oudste groep werd daarbij ook nagedacht over beelden van God die deze verhalen oproepen. Waar lijkt God op? Op een herder? Of een vader? Een rechter misschien....? Twee meiden maakten van klei al deze godsbeelden na.



Op 18 maart was Dick Vos in onze groepen te gast. Hij zal een reportage schrijven over Land van Verwondering voor het PKN-tijdschrift Woord&Weg. We kijken dus nieuwsgierig uit naar het juni nummer.

Rachelle zit in groep 8 en deed (voorlopig) voor de laatste keer mee met Land van Verwondering. We interviewden haar. Met haar antwoorden, zet zij ons weer aan het denken over vervolgmogelijkheden van Land van Verwondering.

Wat vond je het mooist van Land van Verwondering?

Dat je altijd even je verhaal kwijt kunt. En de verhalen die Liesbeth vertelt en dat het hier super tof is.

Wat vind jij het belangrijkste van Land van Verwondering?

Dat je alles kan vertellen en dat dan alles wat je vertelt gewoon goed is. Maar ik vind het ook belangrijk dat je niet hoeft te geloven in een god. Je mag dat zelf weten.

Welk stukje van Land van Verwondering wil je altijd onthouden?

Dat je zo veel kan denken over die verhalen je kan er alles in kwijt. Maar ook dat Liesbeth altijd zo gezellig is en Jantje natuurlijk ook. Die helpt Liesbeth.

Nu ben jij een groep-8-er, Land van Verwondering stopt voor jou. Hoe kan Land van Verwondering er toch nog voor jou zijn?

Nou, kun je het misschien een keer op zondag doen? En misschien kan ik volgend jaar wel helpen als ik een keertje vrij ben.

Dag Rachele, veel succes op de middelbare school!

Palmpasen



Omdat Liesbeth dit jaar de kerkdienst van Palmzondag leidde, bood het een mogelijkheid om Land van Verwondering te laten samenwerken met de oecumenische commissie en basisschool De Fladderiep. We spraken samen over 'Hoop'. Waar hoopten de mensen op toen ze Jezus langs zagen rijden op een ezel? En waar hoop jij op? Wanneer je de tijd neemt om met kinderen te

praten over geloofszaken dan hoor je bijzondere dingen. De openheid waarop kinderen reageren, raken me als volwassene. Je kunt glimlachen als een kind zegt: 'Ik hoop dat ik een nieuwe bestuurbare tractor krijg voor mijn verjaardag'. Maar wat zeg je als een kind reageert met: 'Ik hoop dat mijn oma weer op staat uit het graf, net als Jezus. Want ik mis haar zo erg!' Dan blijft het even stil in de groep. Toch valt het gesprek niet stil. Even later werd er diep nagedacht over de vraag; 'Hoe kun je in je graf liggen en tegelijk in de hemel zijn?'

Ook op De Fladderiep werd ruim aandacht besteed aan Palmpasen. We versterkten elkaar door samen te werken. Dat zag je terug in de grote hoeveelheid kinderen die naar de kerkdienst op zondagochtend kwamen. De oecumenische commissie deelde ruim 35 palmpasenstokken uit om te versieren. Veel kinderen namen hun ouders mee.



Sponsoractie opbrengst

De sponsor actie is voorbij. We zijn blij met iedere gift die binnenkwam. Niet alleen is er nu een totaalbedrag van € 605,00 geschonken. Er kwamen ook andere giften binnen in de vorm van lego, papier, rieten mandjes en een figuurzaag.

Een deel van het geld is ook al weer uitgegeven. Gerrit van Wijk maakte voor ons Godlyplay-materiaal. Zo maakte hij oa de stad Jeruzalem, Bethlehem, de tabernakel en de liturgische jaarcirkel. We boffen enorm met iemand als Gerrit binnen onze gemeente. Alles wat hij maakt, ziet er prachtig uit. De kinderen genieten van het materiaal wanneer ze luisteren naar de verhalen.

Werkdag

Zaterdag 9 februari werd er getimmerd, geverfd, geplakt en genaaid in zaal D. Elf mensen gaven zich op voor de klusdag van Land van Verwondering. We werkten samen aan twaalf verschillende verhalen. Enkele verhalen waren vorig jaar al gemaakt maar moesten nu nog the finishing touch. Zo kregen alle goudgeverfde wijnkistjes waar gelijkenissen in zitten op de buitenkant een sticker met de titel van het verhaal. De materialen van andere verhalen zijn nieuw.



Iemand timmerde sierspijkertjes aan ronde stokjes. Inmiddels zijn daar boekrollen van gemaakt zodat ook het verhaal over profeten kan worden verteld.

Vorig jaar maakten we basisverhalen die heel geschikt zijn om aan jonge kinderen te vertellen. Nu

maakten we ook materialen voor meer ingewikkelde verhalen. Dit materiaal kan ook in de jeugdkerk of bij volwassenen worden gebruikt.



Het is fijn om zoveel hulp te krijgen. Zonder deze steun kan er geen goede vertelplek ontstaan. Tegelijk hoort iedereen die meehelpt over het reilen en zeilen van Land van Verwondering. We hopen dat de vertelplek daardoor meer bekendheid krijgt. En steeds meer mensen gaan inzien hoe bijzonder het is om een dergelijke plek in ons dorp te hebben.

Contacten andere gemeente

Daar waar het mogelijk is, zoeken we contact met andere kerkelijke gemeenten om Land van Verwondering bekendheid te geven. Een klein deel van ons subsidiebedrag is voor uitbreiding van Land van Verwondering in de Noordoostpolder. Op 10 februari was er een schoolkerkdienst in de PKNkerk te Bant. Liesbeth was de voorganger van deze dienst. Omdat de kerk in Bant al meerdere keren aangaf interesse te hebben in Land van Verwondering is besloten om tijdens deze dienst, de school en de gemeente hiermee te laten kennismaken.

Liesbeth was een week vooraf aan de dienst een middag te gast op basisschool De Schalmei en vertelde daar in iedere groep het verhaal 'de genezing van een blinde.' De kinderen verwonderden zich over het verhaal en maakten in de klassen tekeningen, schreven verhalen of knutselden een eigen verwerking. Al die verwerkingen hingen op zondagochtend in de kerk. Ook daar werd opnieuw het verhaal verteld. De vertelling werd gefilmd zodat iedereen via het beamerscherms alles kon volgen. In kleine groepjes werd tijdens de dienst gesproken over de verwonderingsvragen.

Na afloop reageerde een 80-jarige man ontroerd: 'Zo had ik als kind verhalen willen horen. Ik had altijd zoveel vragen maar moest mijn mond houden. Wat mooi dat kinderen nu leren om te reageren. Ik sta verbaasd te kijken wat onze kinderen allemaal denken. Prachtig!'

Tenslotte

Het eerste jaar van Land van Verwondering zit er bijna op. We kijken met verwondering terug. Er groeit iets bijzonders. Dit plantje is nu nog klein en teer. Maar met alle liefde en de gebeden van de mensen die het een warm hart toedragen, groeit het door.

Dank u wel!

Namens de werkgroep,
Liesbeth Winters-Jonas

*Wilt u Land van Verwondering sponsoren? Dat kan!
Maakt u dan een gift over op PKN Kraggenburg NL27RABO 03966.61.572 ovv Land van
Verwondering.
Alvast heel hartelijk dank.*

Land van Verwondering wordt mede mogelijk gemaakt door:

