



Land van Verwondering

In deze nieuwsbrief leest u over het reilen en zeilen van de creatieve Bijbelse vertelplek in de Protestantse kerk te Kraggenburg.

Kinderbijeenkomsten

De woestijnzak speelde een grote rol bij de najaarsbijeenkomsten met de kinderen. Iedere bijeenkomst klonk een verhaal vanuit de woestijn. Abraham die op reis gaat omdat hij ervan overtuigd is dat er één God is, hij gaat op zoek. De kinderen van de jongste groep zetten talloze sterren in het zand en probeerden ze te tellen. Een lastige klus! De kinderen van de oudste groep hoorden dat de naam Izaäk 'hij die je laat lachen' betekent. Dat bracht hen op het idee om ook de betekenis van hun eigen naam op te zoeken. Er ontstonden mooie gesprekken. Een ander woestijnverhaal, zette andere activiteiten in gang. Het Hebreeuwse volk dat dwars door de woestijn trekt tot de grote berg waar Mozes contact met God zoekt. Er is veel met de woestijnzak gespeeld, of zoals Thomas het zo mooi kan zeggen 'Kan ik vandaag met die zandverstuiving spelen?'



Ook het aantal kinderen dat meedeed was opnieuw verrassend. Even werd er gevreesd dat zwemles en de dansschool grote concurrenten zouden zijn. Dan bleek reuze mee te vallen. Twintig kinderen deden mee. Dat leverde twee werkbare groepen op. Liesbeth was telkens aanwezig en werd ondersteund door zes verschillende poortwachters.

Bezoek van Patricia Feehan

Patricia Feehan is een Australische godsdienstpedagoog. In september was zij op studiereis in Nederland om zich te verdiepen in het kindertheologiseren. Natuurlijk wilde ze graag de praktijk zien. Daarom werd ze gewezen op Land van Verwondering. Tijdens de tweede kinderbijeenkomst was ze aanwezig. Best spannend voor Liesbeth maar interessant voor de kinderen. Jan kon op de aardbol aanwijzen waar Australië ligt en de kinderen mochten tijdens de limonade allerlei vragen stellen. Wie het kon in het Engels en anders werd het vertaald. Patricia Feehan was enthousiast over Land van Verwondering. Hier zag zij op welke manier Godly Play en kindertheologiseren elkaar kunnen versterken. Geïnspireerd vertrok ze 's avonds weer naar haar B&B in Amsterdam. Wie weet ontstaat er aan de andere kant van de aardbol ook een vertelplek als Land van Verwondering.



Bezoek Godly Play Apeldoorn

Liesbeth doet al enige jaren mee met een intervisiegroep van Godly Play in Apeldoorn. Ook binnen deze groep was interesse voor de combi Godly Play en kindertheologiseren. Daarom kwamen ze zaterdag 12 oktober voor een intervisiedag naar Kraggenburg. Samen hebben ze zich gebogen over het maken van verhalen. De ervaringen die hier werden opgedaan, kan Liesbeth gebruiken bij de vertellerstraining die in het voorjaar zal starten.

Inloopdag

Op woensdag 6 november was er een inloopdag bij Land van Verwondering. Waar we vorig seizoen een avond voor volwassen belangstellenden hebben georganiseerd, besloten we nu om kinderen samen met hun ouders of grootouders uit te nodigen. Er klonk telkens een kort verhaal voor wie dat wilde meemaken. Verder kon er worden gespeeld, geknutseld en vragen worden gesteld. Het is fijn om te zien dat Land van Verwondering zoveel belangstelling heeft. Naast kinderen, kwamen er ook ouders, een enkele grootouder maar ook belangstellenden van de geloofsgemeenschap.

Artikel Word & Weg



In juni 2019 schreef Dick Vos een prachtig artikel over Land van Verwondering voor het landelijke kerkenblad Word & Weg. Er kwamen veel positieve reacties binnen. Als u het nog niet heeft gelezen, kunt u dat via deze link alsnog doen.

<https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/dorpskerk-kraggenburg-nieuwe-aanpak-om-oude-verhalen-door-te-geven>

Werkdag

Op 8 februari 2020 willen we opnieuw een werkdag organiseren. Meer informatie hierover volgt nog. Noteer de datum alvast in uw agenda.

Werkgroep

Aan het einde van het eerste seizoen heeft Remco afscheid genomen van onze werkgroep. Zijn gezinsleven vraagt op dit moment alle aandacht. Remco is van af het begin betrokken geweest bij de werkgroep en heeft verschillende klussen onder zijn hoede genomen. Het was fijn om met hem samen te werken. We hebben hem persoonlijk bedankt maar willen dat via deze nieuwsbrief nogmaals doen.

Het vertrek van Remco betekende dat we op zoek moesten naar een nieuw werkgroeplid. We hebben iemand gevonden. Heidi van Beekhuizen is een creatieve vrouw en wil haar organisatie en creatieve talent inzetten voor onze werkgroep. Heidi's dochter maakte vorig jaar kennis met Land van Verwondering waardoor ook bij Heidi belangstelling ontstond.

Training vertellers

In voorjaar 2020 willen we een vertellerstraining organiseren. Op dit moment hebben we daarvoor vier definitieve aanmeldingen en zijn er nog enkele mensen hierover aan het nadenken. We zijn blij met de groep die er nu al is. Er kunnen maximaal tien personen mee doen met de training. De omvang van de training zullen drie avonden en een zaterdag zijn.

Land van Verwondering elders

Van af het begin is duidelijk geweest dat Land van Verwondering niet alleen voor Kraggenburg is. Daarom timmeren we aan de weg. In het afgelopen half jaar heeft Liesbeth een stukje Land van Verwondering meegenomen naar kerken in Vollenhove en Kuinre. Tijdens gezinsvieringen wordt een korte variant ingezet. Na afloop van de dienst kan worden doorgepraat over ervaringen met een complete bijeenkomst. Op deze manier hopen we dat er steeds meer plaatsen verder nadenken over deze vorm van geloofsopvoeding.

Namens de werkgroep,
Liesbeth Winters-Jonas

*Wilt u Land van Verwondering sponsoren? Dat kan!
Maakt u dan een gift over op PKN Kraggenburg NL27RABO 03966.61.572 ovv Land van Verwondering.
Alvast heel hartelijk dank.*

Land van Verwondering wordt mede mogelijk gemaakt door:

