



HOUD MOED, HEB LIEF



Zondagen: 9 t/m 23 maart

Week: 11,12,13

Kerk in Kraggenburg

Nieuwsbrief Protestantse Gemeente Kraggenburg

Rebekka en de kamelen....

Onlangs vertelde Liesbeth in zaal A het verhaal van Abraham en Sara, die na veel omzwervingen in het beloofde land aankwamen. Daar kregen ze op hoge leeftijd, als door een wonder, nog een zoon: Isaak. Toen Isaak de huwbare leeftijd bereikt had trok Eliezer, de meesterknecht van Abraham, erop uit om een vrouw voor hem te zoeken in het land waar Abraham vandaan kwam. Eliezer kwam daar bij bron van de een stad **en liet zijn kamelen neerknielen**. Daarna bad hij tot God om hulp bij het vinden van een vrouw. "Het meisje dat ik vraag haar krui van haar schouder te nemen om mij te drinken te geven en dat antwoordt: Ga uw gang, ik zal ook uw kamelen te drinken geven", laat dat het meisje zijn dat U bestemd hebt voor uw dienaar Isaak."(Gen 24) Rebekka kwam daar en slaagde met vlag en wimpel voor de test... .

Op instagram (waar ik af en toe vertoef 😊) zag ik hierover een mooie uitleg. Het mooie van dit verhaal is dat de kamelen neergekniel en in rust waren en dus helemaal geen water nodig hadden. Ondanks haar jonge leeftijd onderkent Rebekka dat ze actief kan helpen en ze geeft die kamelen toch te drinken. Wij, mensen van deze tijd, helpen vaak pas als we om hulp gevraagd worden. Hoe mooi is het om, net als Rebekka, actief te kijken wie we kunnen helpen en te geven voordat er iets gevraagd wordt....Op deze wijze zijn we als kerk een afspiegeling van onze God. Laten we geven voordat erom gevraagd wordt.....

Arjen Biesheuvel

Kerkdiensten

Aanvang: 10:00 uur

Locatie: Protestantse Gemeente Kraggenburg

| Datum | Voorganger | Collecten | Bijzonderheden |
|---|--|---|---|
| 9 maart 2025 Let's share the music Top 2000 dienst | Dhr. Johan Wendt uit Dalfsen | 1. Prinses Maxima Centrum 2. Onkosten van de dienst | Kinderkerk voor de lagere school kinderen Oppasdienst voor de kinderen van 0 tot 4 jaar |
| 16 maart 2025 Biddag van gewas en arbeid | Mw. Marijke de Vries uit Heerenveen | 1. Werelddiaconaat duurzame Landbouw Kameroen 2. Kerk 3. Beheerscommissie | Voor de kinderen: "Kerk op schoot" Gemeentevergadering met koffie/thee/fris |
| 23 maart 2025 | Mw. Liesbeth Winters uit Kraggenburg | 1. Werelddiac. Kinderen Moldavië 2. Kerk 3. Beheerscommissie | Voor de kinderen: "Kerk op schoot" |
| 30 maart 2025 | Ds. G.J Röben uit Vollenhove | 1. Werelddiac. Kinderen Colombia 2. Kerk 3. Beheerscommissie | Voor de kinderen: "Kerk op schoot" |

Vanuit de gemeente

Sociale media

Op de oproep wie wil de sociale media bijhouden heeft Jules Overmars aangegeven dat hij deze taak op zich wil nemen en daar zijn wij heel blij mee.

Feest van de Geest

Er is een mail binnengekomen (zie de bijlage bij deze nieuwsbrief) over deelname aan "Feest van de Geest 2026". Dit is een samenwerkingsproject tussen kerken en kunstenaars. Wie wil dit organiseren, zodat wij hier als kerk aan mee zouden kunnen doen. Je kunt hierover contact opnemen met Alice Polhoud 06-22934889

Gemeentevergadering

Op zondag 16 maart a.s. zal de gemeentevergadering gehouden worden na afloop van de kerkdienst.

Een van de thema's is de financiën en wat verder ter tafel komt. Wij nodigen u/jou van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Kerk open op de laatste zaterdag van de maand op 29 maart 2025

Elke laatste zaterdag van de maand is de kerk open van 18.00 uur tot 19.00 uur. Voel je welkom!

Er is gelegenheid om tot rust te komen, een kaarsje aan te steken, een praatje te maken..

We hopen je te ontmoeten!

Voedselbank-en kleding inzamelpunt

Als kerk zamelen wij producten in voor de voedselbank. Elke laatste zaterdag van de maand tussen 18.00 – 19.00 uur kunnen er producten voor de voedselbank worden ingeleverd in de dorpskerk. Ook kunt u dan bruikbare, schone kleding inleveren voor het project in Hongarije. Doe mee en zamel in voor deze goede doelen!

Kerkenraadsvergadering van 6 maart

Punten die aan de orde zijn geweest:

- "Praatstuk invulling kerkdiensten"
- Voortgang subsidie Kerkvitaal
- Contractverlening kerkelijk werker
- Voorbereiden "Goed voor elkaar gesprek" met kerkelijk werker
- Bijhouden Sociale media
- Pastoraat
- Kerkbalans
- Plannen gemeentevergadering
- Bijzondere diensten
- Let's share the music dienst van zondag 9 maart a.s.
- Palmpasen in samenwerking met de dorpsschool
- Stille week en Pasen
- Voortgang MFA

Avonden van ontmoeting.

Wat bezielt jou? Wat bezielt ons als Kerk?

(Een vervolg over wat basis thema's rond Kerk en Geloof)

De eerste 2 avonden zijn geweest! Afgelopen woensdagavond zaten we in Kraggenburg en hebben we met elkaar gesproken over Jezus, wie zeg jij dat Hij is? En die vraag leverde een mooie avond op waarin we naar elkaar hebben geluisterd over hoe een ieder dit ziet. En ja, er zijn verschillen, en ja dat geeft kleur aan onze geloofsgemeenschappen. Samen zijn we onderweg en volgen we Jezus na. Doe jij met ons mee? De volgende avond of met ons als kerk? Je bent van harte welkom!

De komende weken zijn er nog 2 avonden waarop je kunt aanschuiven. En deze avonden gaat het niet over goed of fout, maar om te luisteren naar elkaar, met elkaar hier over door te spreken, te leren. We zijn in alle veelkleurigheid onderweg en weten wat mij en de ander bezielt geeft kleur en inspireert!

De eerstvolgende avond is woensdagavond 2 april van 19.45 uur - 21.15 uur in Kraggenburg en daarna woensdagavond 16 april weer in Luttelgeest. Er is vrije inloop maar laat even weten als je van plan bent te komen, dat is wel zo praktisch.

Woensdag 2 april a.s. gaan we met elkaar in op jouw spiritualiteit, jouw spirituele taal of geloven zoals je bent. (O.a. aan de hand van de boeken "Jouw Spiritualiteit" van Gary Thomas en "Het feest van de navolging" van Richard Foster). Mensen hebben verschillende manieren om in relatie tot God te staan, denk bijv. aan de natuur, de traditie, de stilte, de eenvoud of je verstand. We zullen gaan ontdekken dat er vele wegen zijn met één doel!

Een avond voor gelovigen, twijfelaars, zekerweters, zoekers, jong en oud(er).
Ik hoop dat je erbij bent, want samen zijn we zoveel mooier!

40-dagen tijd.

Afgelopen woensdag is met Aswoensdag de 40-dagen tijd aangebroken. Veertig dagen voor Pasen, de laatste dag is zaterdag 19 april. Voor sommigen van ons een tijd van vasten, voor anderen een tijd van inkeer en bezinning en voor anderen misschien een tijd zoals altijd. Deze periode worden er verschillende leesplannen aangeboden, ik noem er twee ter inspiratie. Kijk eens op de website van het Nederlands Bijbelgenootschap, in 40 dagen nemen ze je online mee in het evangelie van Lucas met o.a. dagelijks een podcast en een Bijbeltekst. Of kijk op de website www.40dagenretraite.org waar je je kunt aanmelden voor een dagelijkse gebedsmail van de jezuïeten. Wie weet helpt het jou in het toeleven naar Pasen!

Hartelijke groet,
Johan Wendt_

Land van Verwondering

Op **19 maart** a.s. is er weer een Land van Verwondering voor volwassenen. U/jij bent van harte welkom in zaal D van ons kerkgebouw. Aanvang 20.00 uur. De drie wereldgodsdiensten staan centraal.

Wie gaat er mee wandelen?

De tweede woensdag van de maand gaan we wandelen. Het idee is om dit gezamenlijk met de Dorpskerk Luttelgeest te doen. De ene keer in of rond Kraggenburg, de andere keer in of rond Luttelgeest. Zo kom je wellicht nog op plekken waar je niet eerder hebt gewandeld en leren we elkaar kennen. Het gaat met name om de ontmoeting, dus qua tijd en afstand voor ieder goed te doen; ongeveer een uur/ anderhalf uur, ca. 5-7 kilometer en mogelijk iets ter overdenking / bespreking voor onderweg. Laat even weten of je meewandelt, stuur Johan Wendt even een appje of smsje, 06 - 23242125.

NL doet

Ook dit jaar is er weer een NL doet dag. Dit is op zaterdag **15 maart** a.s. De tuin rondom de kerk wordt ook meegenomen. Als je mee wilt doen dan graag om 08.30 uur aanwezig zijn in 't Klokhuis.

Verjaardagen



| | |
|--------------------------|--------|
| Rosanne van Diepen | 12 mrt |
| Agnes Jongbloed | 14 mrt |
| Danee Winter | 15 mrt |
| Dhr. Andre van der Horst | 17 mrt |
| Eveline Koopmans | 17 mrt |
| Dhr. Bram Janse | 19-mrt |
| Leon Bremer | 24 mrt |
| Joris Mijnders | 26 mrt |

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag en wij wensen jullie een hele gezellige dag toe en Gods zegen.

Bloemen



De bloemen zijn de afgelopen weken vanuit de gemeente met een hartelijke groet gegaan naar:

- Dhr. Herman van der Veen met de felicitaties voor zijn 85^{ste} verjaardag
- Martin en Jessica Jansen ter bemoediging
- Familie Luten voor hun inzet voor morgengebed

Vanuit de Kinderkerk

Thema: Een nieuwe dag

Het lijkt zo gewoon: na elke nacht komt een nieuwe dag. Tegelijk is het bijzonder en betekenisvol: elke nieuwe dag laat zien dat er altijd een nieuw begin zal zijn. Mensen krijgen nieuwe kansen en God helpt hen daarbij. Een rode draad in de verhalen van deze veertigdagentijd is dat ze toekomstgericht zijn: ze laten zien hoe God dóór gaat met mensen.



We beginnen de veertigdagentijd met het verhaal van Jezus in de woestijn.

Veertig dagen en nachten is Jezus daar en wordt Hij door de duivel op de proef gesteld. Na deze tijd van beproeving begint iets nieuws: vervuld van Gods Geest gaat Jezus het evangelie verkondigen. We horen ook over de verheerlijking op de berg, waar Jezus verandert en waar Mozes en Elia aan Hem verschijnen. Op de derde zondag horen we over een vijgenboom die geen vruchten geeft, maar die een nieuwe kans krijgt. En in het verhaal van de verloren zoon ontdekken we dat mensen niet worden 'afgeschreven': mensen mogen en kunnen een nieuw begin maken. Ook horen we over oneerlijke oppassers in een wijngaard en over de intocht in Jeruzalem. Met Pasen horen we over de wonderlijke nieuwe dag waarop Maria en de anderen ontdekken dat Jezus leeft. God maakt een nieuw begin!



We zullen de periode iets anders starten i.v.m. de bijzondere dienst op 9 maart en iedereen zal weer een boekje voor thuis ontvangen! Letten jullie allemaal goed op onze binnenkomst aanstaande zondag?

Projectlied: Een nieuwe dag

Elke zondag: Een nieuwe dag, een nieuw begin van hoop en van verwondering. Het is weer licht, kijk om je heen: God laat de mensen niet alleen.

Eerste zondag: Wie is de baas, wie heeft de macht, wie geeft jou moed en nieuwe kracht? Blijf steeds vertrouwen op de Heer want Hij beschermt je telkens weer.

Tweede zondag: Een oud verhaal gaat nooit voorbij: God wijst de weg, Hij is dichtbij. Hij kent je angst en verdriet en jou verlaten zal Hij niet.

Derde zondag: Een boom die nog geen vruchten geeft blijft staan, zodat hij bloeit en leeft. Je krijgt de kans, je hebt de tijd - dat is hoe God naar mensen kijkt.

Vierde zondag: Een jongeman gaat ver van huis, daar krijgt hij spijt, hij komt weer thuis. Zijn vader lacht en het is feest, hij is terug van weggeweest!

Vijfde zondag: Wat op de aarde groeien kan is ook voor jou, geniet ervan! Maar zeg niet: 'Alles is voor mij.' Dan komt Gods rijk niet dichterbij.

Zesde zondag, Palmpasen: Hosanna voor het koningskind waarmee een nieuwe tijd begint. Zing met ons mee nu Jezus komt en leg je mantels op de grond.

Pasen: De steen is weg, het graf is leeg, zing mee met ons want Jezus leeft! Nu is het feest voor jou en mij want Gods verhaal gaat nooit voorbij.

Tekst: Erik Idema Melodie: Samuel Webbe - Liedboek 215, 'Ontwaak, o mens, de dag breekt aan'

Biddag in de kerk

Zondag 16 maart staan we stil bij biddag. We denken aan alles waar de Heere ons in voorziet en zijn hier dankbaar voor. Door zijn aanwezigheid groeit wat wij aandacht geven. Een mooi danklied kunt u hier lezen en meezingen: <https://www.youtube.com/watch?v=YP1oKblMqJA>

Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag

Dank U voor deze mooie aarde,
dank U sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.

Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.

Dank U voor steun in moeilijkheden
altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom.

Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U, o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

Let's share the music Top 2000 dienst



Aanstaande **zondag 9 maart** om 10:00 uur organiseren wij weer een Let's share the music Top 2000 kerkdienst in onze kerk, met als thema "**Protest! Verzet!, Durf jij ergens voor te staan?**"

Johan Wendt, kerkelijk werker in Kraggenburg, zal de dienst leiden. De Top 2000 huisband uit Vollenhove zal diverse mooie nummers uit de Top 2000 ten gehore brengen.

Elk jaar staan er veel nummers in de Top 2000 die bij nadere beschouwing belangrijke levenservaringen bevatten. Nummers die emotie en herinneringen oproepen, kippenvel, hoop en of troost geven of expliciet gaan over het geloof. Wat is er mooier om in een viering samen te luisteren naar of mee te zingen met die mooie nummers uit de popgeschiedenis?

Tijdens de dienst is er **Kinderkerk** voor de kinderen van de lagere school en **Oppasdienst** voor de kinderen van 0 tot 4 jaar.

Na afloop van de dienst is iedereen van harte welkom in zaal D om nog een kopje koffie/thee en ranja te drinken met natuurlijk iets lekkers erbij.

Ook worden er **twee collecten** gehouden. Deze worden van harte aanbevolen

De eerste collecte is voor het goede doel: **Prinses Máxima Centrum in Utrecht.**

Dit is het ziekenhuis in Nederland waar kinderoncologie gecentraliseerd is. Ze werken in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie elke dag grensverleggend en gepassioneerd samen aan het verbeteren van de overlevingskans en aan de kwaliteit van leven van kinderen met kanker. Nu, en op de langere termijn. Want kinderen hebben nog een heel leven voor zich. Het Prinses Máxima Centrum is geen gewoon ziekenhuis, maar een onderzoek-ziekenhuis. Alle kinderen met kanker in Nederland worden hier behandeld. Het Prinses Máxima Centrum het grootste kinderkankercentrum van Europa. Ruim 450 onderzoekers en 900 zorgprofessionals werken nauw samen met Nederlandse en internationale ziekenhuizen aan betere behandelingen en nieuwe perspectieven op genezing. Zo geven zij het kind van vandaag de allerbeste zorg én zetten ze belangrijke stappen om de overlevingskansen voor de kinderen te verbeteren.

Het Prinses Máxima Centrum is mede afhankelijk van donaties. Uw steun maakt het verschil in het leven van kinderen met kanker.

De tweede collecte is bestemd voor **de onkosten van deze dienst.**

Mochten jullie niet in de gelegenheid zijn om te komen naar deze dienst, maar u wilt wel een bijdrage leveren aan de collecten dan kunnen jullie onderstaande QR codes scannen en uw bijdrage overmaken. Alvast heel hartelijk dank.

QR code voor donatie
Prinses Maxima Centrum in Utrecht



QR code voor de onkosten van
Let's Share the Music top 2000 dienst



Wij nodigen jullie allemaal van harte uit. Wees van harte welkom en neem je burens, vrienden en familie mee.

Met vriendelijke groet
Let's share the music commissie.

Collectebonnen

In plaats van contant geld kunt u ook collectebonnen gebruiken. Deze zijn fiscaal aftrekbaar en verkrijgbaar bij: Rosanne en Tim van Diepen, Zwolse Diep 7 tel: 06-45817690

Er zijn bonnen van 50 eurocent, 75 eurocent en 1,25 euro. Het totale bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer:

NL27RABO 03966.61.572

t.n.v. Protestantse Gemeente Kraggenburg.

Als u niet in de gelegenheid bent om een gift voor de collecte in de kerk te doen dan kunt u ook een bedrag overmaken aan de diaconie. Het rekeningnummer hiervoor is: NL 90 RABO 0396 6616 02. Vermeld dan op uw overschrijving de datum van de kerkdienst, zodat uw gift de juiste bestemming krijgt. Wanneer u ook wilt bijdragen aan de collectes voor de kerk en beheercommissie dan kunt u een bedrag overmaken op rekening: NL27RABO03966.61.572 onder vermelding van collecte kerk of collecte beheer- commissie. Dit bedrag wordt gebruikt voor het onderhoud van ons kerkgebouw.

Uw giften worden zeer gewaardeerd!

Delen

Vreugde, zorgen of verdriet kunnen we samen delen. Samen maken we het verschil.

Zijn er wensen of hulpvragen of wilt u iets delen maak het kenbaar. Je kunt hiervoor een mailtje doen naar kerkenraad.pgk@gmail.com.

Voor **crisispastoraat** is Willem Remijnse altijd bereikbaar op telefoonnummer **0650261838**.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.pknkraggenburg.nl

Inleveren kopij nieuwsbrief.

Heb je kopij voor de volgende nieuwsbrief?

Graag digitaal aanleveren voor **donderdag 27 maart 2025 om 18:00 uur**. Mailadres:

kerkvaria@hotmail.com