

HOUD MOED, HEB LIEF

Nieuwsbrief Protestantse Gemeente Kraggenburg



Zondagen: 6 t/m 26 januari

Week: 2, 3 en 4

Kerk in Kraggenburg

Welke hoop hebben wij als christenen in het komende jaar?

Weer is er een jaar beëindigd, een jaar dat zijn onuitwisbare indrukken op ons leven achterlaat. Als we wat nadenken over dit jaar, dan kunnen wij als gelovigen enorm veel dingen zien waar we God voor kunnen danken. Ook al zijn er ook nog veel gebieden waarvan we net als Paulus moeten zeggen: "Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft." (Filippenzen 3:12)

Als we volhard hebben in het geloof van het evangelie, dan gaan we het nieuwe jaar binnen als een nieuw persoon, omdat we Gods belofte hebben ervaren om hervormd te worden door de vernieuwing van ons denken. (Romeinen 12:1-2) Ook al vervalt onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Daarom is er geen enkele reden om de moed te verliezen, maar wij gaan vrijmoedig voorwaarts op de levensweg, en ons vertrouwen is op God die om zijn welbehagen zowel het werken als het willen in ons werkt.

Paulus schrijft ook, dat Hij die in jou een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus. (Filippenzen 1:6) Dat betekent dat wat nog over is van het oude leven met de vleselijke lusten, ingebakken gewoontes, vooringenomen meningen, oude menselijke begrippen en oordelen, en alle uitwassen van slechtheid, weggereinigd moet worden door Gods vuur van liefde en waarheid. Met dat als doel laat God alle dingen meewerken ten beste, zodat wij gelijkvormig gemaakt kunnen worden aan het beeld van Zijn Zoon. (Romeinen 8:28-39).

Onze opdracht is om in de gezindheid van Christus te blijven, Hij die zichzelf vernederd heeft en die gehoorzaam geworden is tot de dood, ja tot de dood van het kruis. "Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding." (Romeinen 6:5)

"En Hij, die op de troon gezeten is, zegt: Zie, Ik maak alle dingen nieuw." (Openbaringen 21:5) Wat een geweldige hoop om in je hart te hebben in het komende nieuwe jaar.

We wensen jullie allemaal een gezegend 2025!

Bram Jansen

Kerkdiensten

Aanvang: 10:00 uur

Locatie: Protestantse Gemeente Kraggenburg

Datum	Voorganger	Collecten	Bijzonderheden
.5 januari 2025	Commissie bijzondere diensten Morgengebed	Hulp aan kinderen in Gaza	Koffiedrinken Nieuwjaar wensen Kinderkerk
12 januari 2025	Ds. D.J. Lagerweij	1. Binnenlands diaconaat Kerk in actie 2. Kerk 3. Beheercommissie	
19 januari 2025	Ds. H.J.H. Pap	1. Daklozen steunproject Leger des Heils/dorpskerken 2. Kerk 3. Beheer commissie	Avondmaal

Verjaardagen

Dhr. G.U. Bremer	9-1
Mevr. Telle van der Horst - Raudas	11-1
Nathan Jonas Bijdevaate	17-1
Dhr. C.P. Katsman	18-1
Dhr. Edwin Winter	18-1
Mevr. H. van Beekhuizen	20-1
Mevr. Gretta Bijl	22-1
Mevr. Elly Remijnse	23-1
Dhr. W. Keizer	25-1
Mevr. J. Larink - Zwerus	26-1



Bloemen

De bloemen zijn de laatste 3 kerkdiensten gegaan naar:



- Mw. Ina Soepboer met de felicitaties voor haar 80ste verjaardag
- Mw. Janse-Koppejan met de felicitaties voor haar 95ste verjaardag
- Mw. Jacqueline Biesheuvel ter bemoediging
- Mw. Jannie Driessen met een hartelijke groet

Collectebonnen

In plaats van contant geld kunt u ook collectebonnen gebruiken. Deze zijn fiscaal aftrekbaar en verkrijgbaar bij: Rosanne en Tim van Diepen, Zwolse Diep 7 tel: 06-45817690

Er zijn bonnen van 50 eurocent en 1 euro.

Het totale bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer: NL27RABO 03966.61.572 t.n.v. Protestantse Gemeente Kraggenburg.

Als u niet in de gelegenheid bent om een gift voor de collecte in de kerk te doen dan kunt u ook een bedrag overmaken aan de diaconie. Het rekeningnummer hiervoor is: NL 90 RABO 0396 6616 02.

Vermeld dan op uw overschrijving de datum van de kerkdienst, zodat uw gift de juiste bestemming krijgt. Wanneer u ook wilt bijdragen aan de collectes voor de kerk en beheercommissie dan kunt u een bedrag overmaken op rekening: NL27RABO03966.61.572 onder vermelding van collecte kerk of collecte beheer- commissie. Dit bedrag wordt gebruikt voor het onderhoud van ons kerkgebouw.

Uw giften worden zeer gewaardeerd!

Avondmaalscollecte

In de afgelopen jaren is de avondmaalscollecte bestemd geweest voor de Interkerkelijke Stichting Ethiopië. Hierbij wordt u hartelijk bedankt voor de vele giften die de stichting van u mocht ontvangen. Vele projecten in Ethiopië hebben doorgang kunnen vinden.

Vanaf 1 januari 2025 krijgt de avondmaalscollecte een andere bestemming. Vanuit het Diaconaal overleg van de dorpskerken NOP is gekozen om te collecteren voor steun aan het Daklozenproject in de Noordoostpolder. De organisatie van dit project gaat lopen via het Leger des Heils Emmeloord. We vragen uw giften voor dit goede doel. Wist u dat er meer dan 50 dakloze mensen in de NOP geregistreerd staan? Wij als kerken/kerkelijke organisatie in de NOP willen deze mensen gezamenlijk gaan ondersteunen. Doet u mee?

Kerk open en Voedselbank- en kledinginzameling Hongarije 25 januari van 18 tot 19 uur

Ook in 2025 zamelen we, in onze dorpskerk, voedsel in voor de Voedselbank en bruikbare, schone kleding voor het project in Hongarije.

Elke laatste zaterdag van de maand staan de deuren open voor deze goede doelen!

Zaterdag **25 januari** staan de deuren weer open van **18 tot 19 uur**. U bent van harte welkom! Kom binnen om een kaarsje aan te steken, een praatje te maken of de stilte te zoeken.

Beste mensen, hartelijk bedankt!

Deze week hebben we de voorlopige financiële balans opgemaakt van het afgelopen jaar. Zoals voorzien komen we geld tekort. We hebben immers geïnvesteerd in onze kerkelijk werker en in de renovatie van de gang en zaal C. Toch zijn we als kerkrentmeesters tevreden want u bent gul.... De kerstcollecte heeft een recordbedrag van 940 euro opgebracht. U heeft ook ruim gegeven voor de actie kerkbalans, waardoor we bijna 2000 euro meer binnengekregen hebben dan vorig jaar. Ook hebben we meer verdiend door onze zalen te verhuren en door de gestegen rente op onze spaarrekening. We komen nog steeds geld tekort (ruim 9000 euro), maar minder dan verwacht.

Actie kerkbalans 2025

Binnenkort krijgen alle (volwassen) leden en vrienden van onze kerk weer informatie over deze actie, die de basis vormt van ons kerkelijk werk. Wij willen u vriendelijk vragen om hieraan mee te doen, en indien mogelijk uw bijdrage mee te laten stijgen met de inflatie. Bedenk dat we aan contributies en abonnementen (buiten onze eigen kerk) al minimaal 50 euro per lid kwijt zijn.

U krijgt hiervoor een e-mail van de kerkrentmeesters, met een QR code en later nog een apart invulformulier wat u ook digitaal kunt invullen. Uiteraard mag u ook zelf per e-mail of persoonlijk aan ons doorgeven als u uw bijdrage wilt aanpassen. Op basis hiervan weten we dan wat we kunnen verwachten om onze kerk draaiend te houden!

De kerkrentmeesters.

Lieve mensen, dank jullie wel!

Dank jullie wel voor de lieve kaarten, de belletjes, de fijne gesprekjes en de gebeden voor herstel van mijn borstkanker. Het gaat goed! We zijn optimistisch. De chemo-therapie heeft de afgelopen maanden gewerkt en is boven verwachting goed aangeslagen. Op 7 januari word ik geopereerd. Hierna moet ik nog herstellen, waarna ik nog een aantal keren bestraald moet worden.

Jacqueline Biesheuvel

Land van verwondering voor volwassenen

Op woensdag 8 januari is er opnieuw een avond van Land van verwondering. Dit keer klinkt het verhaal over Hildegard van Bingen. Hildegard leefde in de middeleeuwen. Ze was het tiende kind van een adellijke familie. Ze werd als jong meisje al naar een klooster gebracht. Daar kreeg ze een goede opleiding. Hildegard was een bijzonder meisje. Erg intelligent maar wat haar het meest bijzonder maakte waren de visioenen die ze ontving. Goddelijke visioenen. Hildegard kreeg door haar wijsheid en haar visioenen bekendheid. Kerkelijke leiders maar ook koningen kwamen bij haar om raad te vragen. Ze heeft veel nagelaten. Boeken en muziek. In eerste instantie werd dat steeds meer vergeten. Maar in onze tijd kreeg haar wijsheid en haar levensstijl opnieuw bekendheid. In 2012 werd Hildegard van Bingen door de Rooms-Katholieke kerk heilig verklaard. En later dat jaar kreeg ze ook de titel kerklerares.

Een bijzondere vrouw met een bijzonder levensverhaal.

Liesbeth Winters-Jonas verteld haar verhaal in de PKN-kerk van Kraggenburg

Op: 8 januari

Om: 20.00 uur

Wees welkom!



Opgeven voor deze avond hoeft niet maar is wel fijn.

Opgave bij: Liesbeth, 06-12662280 of Liesbeth@pastorliesbethjonas.nl

Land van Verwondering voor kinderen

Afgelopen najaar wamen er kinderen naar de kerk om te luisteren naar de verhalen van Land van verwondering. Ze hoorden de verhalen over De schepping, Noach en Gods grote familie die start met Abraham en Sara. Er werd nagedacht, gezongen en gespeeld met deze verhalen. Het waren goede en gezellige bijeenkomsten.

Het is zo fijn dat er telkens vrijwilligers zijn die dit kinderwerk willen dragen. Eén van die vrijwilligers is Wiena Ridderikhof. Ze woont in Marknesse. Wiena heeft een warm hart voor kinderen. Maar ook een warm hart voor het vertellen van verhalen en het geloof. Ze kan goede vragen stellen waardoor de kinderen met verrassende en goed doordachte antwoorden komen. Maar helaas... Wiena gaat verhuizen en daarom stoppen met Land van Verwondering. We willen haar heel hartelijk bedanken voor haar inzet. En wensen haar een goede toekomst in haar nieuwe huis in Hasselt.

Wij gaan opzoek naar een nieuwe verteller maar tot die tijd, vertellen Mieke en Liesbeth. En worden daarbij ondersteund door Angelique en Jantje.

Op 24 februari starten we de voorjaarseditie voor de kinderen.

Delen

Vreugde, zorgen of verdriet kunnen we samen delen. Samen maken we het verschil.

Zijn er wensen of hulpvragen of wilt u iets delen? Maak het kenbaar. Je kunt hiervoor een mailtje doen naar kerkenraad.pgk@gmail.com.

Voor crisispastoraat is Willem Remijnse altijd bereikbaar op telefoonnummer **06-50261838**.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.pknkraggenburg.nl

Inleveren kopij nieuwsbrief.

Heb je kopij voor de volgende nieuwsbrief?

Graag digitaal aanleveren voor **donderdag 23 januari 18:00 uur**. Mailadres: kerkvaria@hotmail.com