



# HOUD MOED, HEB LIEF



Nieuwsbrief Protestantse Gemeente Kraggenburg

Zondagen: 26 jan. 2 t/m 9 febr.

Week: 5, 6, 7

Kerk in Kraggenburg

## Gods zorg voor ons

“Kijk eens een kwartiertje naar de vogels in je tuin, vanaf je balkon of in het bos. Wat een goedheid, schoonheid en zorg kennen de vogels. Wat zou dat kunnen vertellen over Gods zorg voor ons?”

De hoogtijdagen in de kerk zijn klaar, alhoewel het elke zondag een hoogtijdag is. De groene kleur staat weer centraal. Groen: kleur van hoop en groei.

Nu ik dit schrijf is het de week van het gebed voor eenheid voor christenen. De afgelopen twee jaar hebben wij in onze kerk hierbij stil gestaan. Dit jaar is het niet gelukt om dit te organiseren. Het thema in 2025 is “Ja, ik geloof”. De geloofsbelijdenis van Nicea staat hierin centraal.

icoon met de voorstelling van [keizer Constantijn](#) en de bisschoppen van het [Concilie van Nicea 325](#) met de tekst van de geloofsbelijdenis.



## Kerkdiensten

Aanvang: 10:00 uur

Locatie: Protestantse Gemeente Kraggenburg

Datum	Voorganger	Collecten	Bijzonderheden
26 januari	Johan Wendt	1. Jongerenwerk in de kerk 2. Kerk 3. Beheer commissie	Voor de kinderen: “Kerk op school”
2 februari <b>Land van Verwondering</b> <b>Koffie drinken</b>	Mw. L. Winters-Jonas	1. Ethiopië ondersteuning kleine boeren KIA 2. Kerk 3. Beheer commissie	Voor de kinderen: <b>“Kinderkerk”</b>
9 februari	Mw. H. Kramer	1. KIA Noodhulp Israël en Gaza 2. Kerk 3. Beheer commissie	Voor de kinderen: “Kerk op school”

## “Geloven in de dorpskerk”

Dit is een boek waarin onze kerkgemeenschap van Kraggenburg als een van de 12 Protestante gemeente genoemd wordt en daar zijn wij als kerkenraad best een beetje trots op. Zie onderstaand intro van het boek:

“in Nederland wordt het platteland als regio steeds belangrijker. Daar is nog gemeenschapszin, daar kijken mensen naar elkaar om, daar is de schepping nabij, daar doen mensen hun best om buurthuis of supermarkt open te houden. En daar is de kerk alles tegelijk: buurthuis, koffiehuis, gemeenschapsplek, heilige plaats, stiltelocatie”.

Over de betekenis van die kerk komen Jacobine Gelderloos, Klaas



Touwen en Leo Fijen met een boek: twaalf protestantse kerken, twaalf katholieke kerken. En steeds weer wordt duidelijk hoe de dorpskerk heiligheid en alledaagsheid verbindt en mensen een naam en een gezicht geeft. Gecombineerd met prachtige foto's van predikant Maarten Boersema die door heel Nederland trok om de meerwaarde van een dorpskerk voor altijd vast te leggen. Jacobine Gelderloos, projectleider van de dorpskerkenbeweging, deed onderzoek naar dorpskerken en leefbaarheid, Klaas Touwen is een Nederlands predikant, theoloog en eindredacteur van Tijdschrift voor Verkondiging en Leo Fijen ons alle bekend van de TV”

“De creatieve vertelplek als cadeau voor alle dorpsbewoners”, zo is de titel van het verhaal over onze gemeente in het boek.

Het boek ligt ter inzage in zaal C, kijk er gerust eens in.

### **Huispaaskaars**

Ook dit jaar kunt u weer een huispaaskaars bestellen. Zie hiervoor onderstaande link en maak uw keuze. Geef de keuze door, het nummer van de kaars, de grote en de prijs, dan zal ik de kaars bestellen, zodat ze gezamenlijk geleverd kunnen worden.

<https://www.bocashop.nl/huispaaskaarsen.html>

### **Land van Verwondering**

(zie bijlage)

### **Kerststallen**

Afgelopen zondag stonden er nog kerststallen in zaal A. Wil de eigenaar van de kerststallen deze weer meenemen

### **Wie gaat er mee wandelen?**

De tweede woensdag van de maand gaan we wandelen. Het idee is om dit gezamenlijk met de Dorpskerk Luttelgeest te doen. De ene keer in of rond Kraggenburg, de andere keer in of rond Luttelgeest. Zo kom je wellicht nog op plekken waar je niet eerder hebt gewandeld en leren we elkaar kennen. Het gaat met name om de ontmoeting, dus qua tijd en afstand voor ieder goed te doen; ongeveer een uur/ anderhalf uur, ca. 5-7 kilometer en mogelijk iets ter overdenking / bespreking voor onderweg. Laat even weten of je meewandelt, stuur Johan Wendt even een appje of smsje, 06 - 23242125.

### **Herhaalde Oproep social media**

Wie wil de social media van onze kerk verzorgen. Wij zijn op zoek naar jou. Mocht je interesse hebben neem dan contact op met Alice Polhoud tel.: 06-22934889.

### **Kerk open op de laatste zaterdag van de maand**

Elke laatste zaterdag van de maand is de kerk open van 18.00 uur tot 19.00 uur. Voel je welkom!

Er is gelegenheid om tot rust te komen, een kaarsje aan te steken, een praatje te maken..

We hopen je te ontmoeten!

### **Voedselbank – en kledinginzameling voor Hongarije**

Ook deze maand zamelen we in onze dorpskerk, voedsel in voor de voedselbank en bruikbare, schone kleding voor het project in Hongarije.

Elke laatste zaterdag van de maand staan de kerkdeuren open voor inzameling van voedsel en kleding voor deze goede doelen:

Dit keer op **zaterdag 25 januari van 18.00 tot 19.00 uur**.

U bent van harte welkom!

### **Terugblik kerkenraadsvergadering van woensdag 22 januari 2025**

De punten die besproken zijn:

- Evaluatie inzet Bernhard Vosselman van Kerkvitaal
- Evaluatie en mogelijkheden behoud kerkelijk werker
- Mededelingen
  - Pastoraat
  - Kerkrentmeesters
  - Diaconie
  - Bijzondere diensten
  - Voorstel om in de diensten waar de kerkelijk werker voorgaat dit voor te bereiden met gemeenteleden
  - Voortgang MFA
  - Voortgang Commissie Toekomst

De volgende kerkenraad staat voor woensdag 5 maart 2025

## Pastoraat

Uw gebed en meeleven wordt gevraagd voor de mensen die te maken hebben met ziekte, eenzaamheid of verdriet.

In het bijzonder noemen we mevr. Boerema die, na een ziekenhuisopname, weer thuis mocht komen in Vollenhove.

En we noemen Jacqueline Biesheuvel die een operatie moet ondergaan.

Maar ook mogen we naar elkaar blijven omzien in mooie, speciale blijde dagen en dit ook vieren.

Samen mogen we bidden en danken voor Gods nabijheid.

## Nieuwsbrief Serie Wat bezielt jou? Wat bezielt ons als Kerk?

(Een vervolg over wat basis thema's rond Kerk en Geloof)

### **Avonden van ontmoeting!**

De afgelopen periode heb ik wat korte stukjes geschreven over Wat bezielt ons? In de komende weken gaan we hier 4 avonden over houden. Om met elkaar hier over door te spreken, te luisteren en te leren. **De vier avonden zijn op woensdagavond van 19.45 uur - 21.15 uur, afwisselend in Kraggenburg en Luttelgeest, 12 februari (Luttelgeest), 5 maart (Kraggenburg), 19 maart (Luttelgeest) en 2 april (Kraggenburg) aanstaande.** Vrije inloop maar laat even weten als je van plan bent te komen, dat is wel zo praktisch. De eerste avond gaan we het hebben over Religie of Relatie? De avonden zullen zo worden ingevuld dat je ze alle vier bij kunt wonen maar dat je ook kunt komen als je ze niet allemaal of misschien maar een erbij kunt zijn.

Deze keer schrijf ik kort wat over Geloven: Verstand of Hart?

Ik begin met een uitspraak van Jezus: 'Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige, waarachtig God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt' (Johannes 17 vers 3). Het 'eeuwig leven' dat Jezus geeft is de kennis van God.

En wat is het meest vreugdevolle van het leven? De kennis van God. Zo zegt de HERE: De wijze roeme niet op zijn rijkdom, maar wie roemen wil, roeme hierin, dat hij verstand heeft en Mij kent' (Jeremia 9 vers 23). Ook hier het kennen van God geeft vreugde.

Waar gaat het volgens J.L. Packer in zijn boek God leren kennen over als wij spreken over het kennen van God? Het leren kennen van God houdt volgens hem in: a. het luisteren naar Gods Woord (de bijbel) en het lezen, b. het willen zien voor het wezen en karakter van God zoals dat in Zijn Woord, in Zijn werken, en in de Schepping geopenbaard wordt, c. Zijn uitnodiging om Hem te geloven te aanvaarden en daarna doen wat Hij ons leert en opdraagt, d. Zijn liefde die Hij ons bewezen heeft (denk naan Kerst en Pasen) te erkennen en ons daarin te verheugen.

Waar het boven alles op aankomt is echter niet het feit dat ik God ken, in al mijn beperktheid, maar veel belangrijker dat Hij mij kent. De bijbel leert ons dat ons leven in de lijnen van Zijn handpalm zijn gegrift, Hij ons in de moederschoot geweven heeft, Hij ons beter kent dan dat we ons zelf zullen kennen. Durven we dit te geloven? Aan te nemen als waarheid? Het kennen van God is een kwestie van genade, het initiatief gaat van Hem uit zo leert de bijbel ons. Hij laat Zich in Zijn liefde aan ons mensen kennen, door de hele bijbel heen lees je over Gods verlangen gekend te zijn.

Een christen kun je zeggen is iemand die God tot Vader heeft. Zeker God heeft iedereen lief, daarom ook de opdracht om de ander lief te hebben. Maar God laat zien dat Hij Vader is voor diegenen, die – in het besef dat ze zondaren zijn- hun vertrouwen hebben gesteld op Jezus Christus als hun Verlosser en Heer. En hierdoor God Vader mogen noemen. Een kind van God word je niet door geboorte maar slechts door wedergeboorte, geloof in Jezus Christus.

God kennen is een zaak van zowel het verstand als het hart. Het zijn woorden van Jezus zelf in Mattheus 22 vers 37: *"U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand"*. Het gaat om de mentaliteit, hoe je in het leven staat, oftewel je hele leven aan Hem toewijden. Wanneer je volgeling van Jezus bent zal dit gevolgen hebben in hoe je denkt, spreekt, hoe je omgaat met je geld, met je tijd, met de mensen om je heen et cetera.

Geloven gaat niet enkel om intellectueel God begrijpen of over Hem kennen, nee het gaat erom dat het zakt tot in je hart. Dat is de plek waar geloof vrucht kan gaan dragen, waar geloof iets reëls en actiefs wordt. Je kunt geloven wel vergelijken met liefhebben. Liefde is niet enkel verstandelijk te beredeneren, nee het komt voort uit het hart, uit je binnenste.

Misschien is dit allemaal bekend voor je? Misschien is het helemaal nieuw? Of heb je een ander idee over

Verstand of Hart? Of roept het vragen op? Schroom niet en laat het mij weten, stuur mij een mailtje, ik lees het graag! En uiteraard hoop ik je te ontmoeten tijdens een of meerdere van de avonden waarop we hierover met elkaar doorspreken.

Hartelijke groet,  
Johan Wendt, mobiel 06 23 24 21 25

### Land van Verwondering-kerkdienst

Op 2 februari is de jaarlijkse Land van Verwondering-kerkdienst. In deze dienst klinkt het verhaal over Abram en Sarai. Zij woonden in Ur, een stad waar vele goden werden aanbeden. Een god voor iedere bloem, elke steen of al het water. De familie van Abram geloofde dat er één God was. Een God voor alles, een God die overal aanwezig is. Ze vertrokken uit Ur om ergens anders te gaan wonen.



Mieke Bronsema en Liesbeth Winters zullen het verhaal vertellen. Daarna volgt het verwonderingsgesprek en kan ieder op een eigen plek in het kerkgebouw zich bezighouden met dit verhaal.

We zingen samen de canon 'Geroepen om op weg te gaan' (lied 832 uit het liedboek). En na afloop is er limonade, thee en koffie.

Een dienst voor jong en oud. Wees welkom!  
Jantje, Mieke, Angelique en Liesbeth

### Kinderkerk (1<sup>ste</sup> zondag van de maand)



Hierbij willen wij je van harte uitnodigen om mee te doen met de kinderkerk op:  
zondag 2 februari om 10:00 uur.  
Er wordt weer een Bijbelverhaal verteld, geknutseld, gekleurd, gespeeld en liedjes gezongen. Heel gezellig dus.

Kom je ook?

### Verjaardagen



<u>Datum</u>	<u>Naam jarige</u>	<u>Datum</u>	<u>Naam jarige</u>
25 januari	Dhr. W. Keizer	8 februari	Tjalline Mannes-Haanstra
26 januari	Jannie Larink - Zwerus	9 februari	Minke Katsman-Hoekstra
28 januari	Ton Remijnse	9 februari	Gerbrig Spelde-Hanje
29 januari	Gert Luten	12 februari	Jessica Jansen-Wiegink
1 februari	Jan Luten	13 februari	Bruin Jongbloed
1 februari	Stefan Wolf	14 februari	Stephan Schra

### Bijzondere verjaardagen (80 jaar en ouder)

Beste mevrouw R. Van der Veen.

Van harte gefeliciteerd met uw 83e verjaardag op 8 februari. Wij wensen u een hele fijne dag toe en een nieuw en gezond levensjaar en nog vele goede jaren in de Maranthoeve aan de Zwartemeerweg!



## Lees in een jaar de hele Bijbel. Op een manier die bij je past

Goede voornemens met de Bijbel? Begin vandaag, voor het eerst of opnieuw! Het Bijbelgenootschap helpt je om het vol te houden om de hele Bijbel door te lezen. Op de manier die bij jou past. Ga de uitdaging aan: [op papier](#), met [een podcast](#), [samen met anderen](#), [elke dag in je mailbox](#) of met een [gratis leesrooster](#) dat je kunt uitprinten.

Kijk hier en doe mee: <https://www.bijbelgenootschap.nl/lees-de-bijbel/bijbelineenjaar>

## Vrede en rust belangrijke woorden voor Bijbelgebruikers

**Bijbelluisteren groeit razendsnel. Vrede, liefde en licht zijn voor het vijfde jaar de top-drie van gebruikte zoekwoorden van digitale Bijbellezers; vrede klom van plek 3 naar plek 1. Genesis 2 – over de rustdag – is het meest gelezen Bijbelgedeelte. Dat blijkt uit het jaaroverzicht 2024 van debijbel.nl, het Bijbelplatform van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG).**



‘Onze missie is: “De Bijbel voor iedereen”. We zijn daarom blij met het stabiel grote bereik van dit platform’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Bijbelluisteren lijkt een nieuwe trend. Het aantal luisteraars groeide met 52%. We spelen daarop in met de audiobijbels op deze site, ingesproken door [professionele stemmen](#), en met podcasts. Zo geven we mensen de kans om ook op die laagdrempelige manier de Bijbel te ontdekken als bron van hun leven.’

Op debijbel.nl staan diverse Bijbelvertalingen, blogs, leesplannen en achtergrondinformatie. Net als vorig jaar bereikt deze site meer dan 1,5 miljoen gebruikers, 6% van de Nederlandse en Vlaamse bevolking.

In de meest gelezen vertaling, de NBV21, werd dit jaar [Genesis 2](#) het vaakst gelezen. In de Bijbel in Gewone Taal verdreef [Lucas 2](#) – het kerstverhaal – Psalm 91 naar de tweede plaats. In de Herziene Statenvertaling was [Johannes 1](#) het favoriete hoofdstuk, nadat jarenlang Romeinen 8 op de eerste plaats stond.

De meest gelezen blog was [10 Bijbelteksten over rust](#). Op de tweede en derde plek stonden blogs over troost en de heilige Geest. Deze blogs helpen je om Bijbelteksten te vinden over de genoemde onderwerpen. Ook podcast bleef in trek: *Bijbel in een jaar* groeide van 400.000 naar 500.000 plays.

## Collectenoverzicht

november	Bestemming	Diaconie	Kerk	Beheerscie
3-nov-24	KIA zending Ghana	€ 23,75	€ 18,50	€ 31,10
10-nov-24	KIA werelddiac Andes	€ 33,20	€ 25,90	€ 19,50
17-nov-24	ISEE Ethiopië	€ 73,50	€ 38,50	€ 27,70
24-nov-24	KIA kinderen Oekraïne	€ 28,95	€ 49,40	€ 24,10
	Totaal	€ 159,40	€ 132,30	€ 102,40

december	Bestemming	Diaconie	Kerk	Beheerscie
1-dec-24	KIA werelddiac Moldavië	€ 29,90	€ 25,00	€ 18,75
8-dec-24	KIA werelddiac Ghana	€ 21,50	€ 41,25	€ 18,75
15-dec-24	KIA werelddiac Pal. christenen	€ 25,75	€ 29,00	€ 17,50
22-dec-24	Diaconie	€ 25,25	€ 16,50	€ 19,50
24/25dec24	KIA kinderen knel Oekraïne	€ 124,70	€ 118,60	€ 31,55
29-dec-24	KIA kinderen knel Oekraïne	€ 28,50	€ 42,25	€ 14,15
	Totaal	€ 255,60	€ 272,60	€ 120,20

### **Actie kerkbalans**

Veel mensen hebben ons al laten weten wat ze dit jaar willen bijdragen om onze kerk een fijne plek te laten blijven waar je gehoord wordt om wie je bent, waar je stil kunt zijn, waar naar je om wordt gezien en veel activiteiten worden georganiseerd voor kinderen en ouderen. Heeft u het invulformulier om de een of andere manier niet ontvangen (spam-filters) laat het ons dan weten per mail: [kerkrentmeesters.pgk@gmail.com](mailto:kerkrentmeesters.pgk@gmail.com) of neem contact op met één van de kerkrentmeesters (Willem van Beekhuizen of Arjen Biesheuvel).

### **Collectebonnen**

In plaats van contant geld kunt u ook collectebonnen gebruiken. Deze zijn fiscaal aftrekbaar en verkrijgbaar bij: Rosanne en Tim van Diepen, Zwolse Diep 7 tel: 06-45817690

Er zijn bonnen van 50 eurocent en 1 euro.

Het totale bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer: NL27RABO 03966.61.572 t.n.v. Protestantse Gemeente Kraggenburg.

Als u niet in de gelegenheid bent om een gift voor de collecte in de kerk te doen dan kunt u ook een bedrag overmaken aan de diaconie. Het rekeningnummer hiervoor is: NL 90 RABO 0396 6616 02.

Vermeld dan op uw overschrijving de datum van de kerkdienst, zodat uw gift de juiste bestemming krijgt.

Wanneer u ook wilt bijdragen aan de collectes voor de kerk en beheercommissie dan kunt u een bedrag overmaken op rekening: NL27RABO03966.61.572 onder vermelding van collecte kerk of collecte beheercommissie. Dit bedrag wordt gebruikt voor het onderhoud van ons kerkgebouw.

Uw giften worden zeer gewaardeerd!

### **Delen**

Vreugde, zorgen of verdriet kunnen we samen delen. Samen maken we het verschil.

Zijn er wensen of hulpvragen of wilt u iets delen maak het kenbaar. Je kunt hiervoor een mailtje doen naar [kerkenraad.pgk@gmail.com](mailto:kerkenraad.pgk@gmail.com).

Voor crispastoraat is Willem Remijnse altijd bereikbaar op telefoonnummer **0650261838**.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website [www.pknkraggenburg.nl](http://www.pknkraggenburg.nl)

### **Inleveren kopij nieuwsbrief.**

Heb je kopij voor de volgende nieuwsbrief?

Graag digitaal aanleveren voor **donderdag 13 februari a.s. 18:00 uur**. Mailadres: [kerkvaria@hotmail.com](mailto:kerkvaria@hotmail.com)