



HOUD MOED, HEB LIEF



Nieuwsbrief Protestantse Gemeente Kraggenburg

Zondagen: 16 februari t/m 9mrt

Week: 8,9,10,11

Kerk in Kraggenburg

Liefde

Op vrijdag 14 februari is het Valentijnsdag. Volgens velen de dag van de liefde. Volgens een legende werd Sint Valentijn om zijn christelijk geloof vervolgd en persoonlijk ondervraagd door de Romeinse keizer Claudius de II. Claudius was onder de indruk van Valentijn en probeerde hem onder doodsbedreigingen over te halen tot het heidense geloof van de Romeinen. Valentijn weigerde dit en probeerde zelfs Claudius te bekeren tot het christendom, waarna hij veroordeeld werd tot de dood. In de avond voor hij geëxecuteerd zou worden, schreef Valentijn zelf de eerste "Valentijnskaart", geadresseerd aan de blinde dochter van de cipier Asterius. De kaart werd getekend met: "van jouw Valentijn".

Toen de blinde dochter de brief ontving, kon ze weer zien en het briefje lezen.

Uit deze legende kunnen we lezen dat liefde wonderen kan verrichten.

Liefde is ons gegeven door God, iedere dag!

Als het door God gegeven wonder LIEFDE door ons mag worden doorgegeven, dan kan het iedere dag Valentijnsdag worden.

Gods liefde voor een ieder toegewenst.

Willem Remijnse

Kerkdiensten

Aanvang: 10:00 uur

Locatie: Protestantse Gemeente Kraggenburg

Datum den	Voorganger	Collecten	Bijzonderhe-
16 februari	Ds. G. Labooy uit IJsselmuiden	1. Kerk in Actie binnen- lands diaconaat gevan- genen 2. Kerk 3. Beheer commissie	Voor de kinderen: "Kerk op schoot"
23 februari	Dhr. Johan Wendt uit Dalfsen	1. Diaconie 2. Kerk 3. Beheer commissie	Voor de kinderen: "Kerk op schoot"
2 maart	Morgengebed viering	1. Actueel doel	Voor de kinderen: "Kerk op schoot"
9 maart Let's share the music Top 2000 dienst	Dhr. Johan Wendt uit Dalf- sen	1. Goed doel 2. Onkosten van deze dienst	Kinderkerk voor de lagere school kin- deren Oppasdienst kinde- ren van 0 tot 4 jaar

Vanuit de gemeente

Bonne Fête

Een berichtje van onze dorpsgenoot die jaren geleden naar Frankrijk is verhuisd. “Beste mensen, Op 3 januari ontving ik het boekje Dag in Dag uit. Hiervoor mijn hartelijke dank. Tevens ook voor de felicitatie met mijn 96^{ste} verjaardag. Met mij gaat het goed. Een rijke zegen. Voor het komende jaar 2025 wens ik jullie allen een goede gezondheid.

Met vriendelijke groet, Lenie Dronkers”.

Info vanuit de ledenadministratie

Mevrouw R. vd Veen die sinds deze herfst in Hoeve Marant woont, wil liever toch graag lid blijven van de Hervormde kerk in Wanneperveen, waar ze levenslang woonde. Ze is daarom weer teruggeschreven naar die gemeente.

Mevrouw Rina van Dijk woonde al een tijd in een verzorgingshuis in Heerenveen. Ze is nu ook kerkelijk verhuisd naar de PKN van Heerenveen.

Zieken:

Met verdriet willen wij u meedelen dat Noor Jansen, dochtertje van Martin en Jessica, afgelopen dinsdag onverwachts is opgenomen in het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Bij haar is een vorm van leukemie vastgesteld.

Laten we als gemeente om dit gezin heen staan en bidden om Gods nabijheid en wijsheid voor de artsen.

Commissie Toekomst

De commissie toekomst heeft op 5 februari jl. vergaderd over wat de betekenis van onze kerk is en wat zou moeten blijven. Er zijn een reeks van maandelijkse gesprekken ingepland die zal leiden tot een visie document. Op 5 februari is onder leiding van Liesbeth Winters gedeeld wat de commissieleden zelf waardevol vinden aan de vieringen en het kerkelijk leven in ons dorp. Aan de hand van het startdocument dat door de kerkenraad aan de commissie is aangereikt zullen diverse dimensies van kerk-zijn worden besproken en in de komende maanden zullen de commissieleden ook regelmatig leden en niet-leden gaan bevragen over wat de kerk in Kraggenburg voor hen betekent, of zou kunnen betekenen. Dus als u dit leest, denk vast na over het hierboven aangegeven punt, zodat u/jij dit kunt aangeven wat u/jij hierin belangrijk vindt.

Kerkenraadsvergadering

Op donderdag 6 maart a.s. vergadert de kerkenraad.

Avonden van ontmoeting!

Wat bezielt jou? Wat bezielt ons als Kerk?

(Een vervolg over wat basis thema's rond Kerk en Geloof)

De eerste avond is geweest! Afgelopen woensdagavond hebben we met een mooie groep mensen een ontmoeting gehad in Luttelgeest. De avond gaven we met elkaar vorm. Om met de woorden van ds. Claartje Kruijff te spreken “zijn we samen op zoek naar woorden en wegen die ons verbinden. Zijn we in gesprek over hoe we leven, waarom we dit doen, en waartoe we als Kerk hier in dit dorp zijn”. Jij en ik: wij vormen samen de kerk en we zijn met elkaar onderweg. En ja wij vinden dat de kerk er toe doet, dat het een betekenisvolle gemeenschap is, ook in onze dorpen, ook in 2025. Een avond met openheid naar elkaar, heel waardevol en ik kijk nu dan al uit naar wat de volgende avond ons gaat brengen!

De komende weken zijn er nog 3 avonden waarop je kunt aanschuiven. En deze avonden gaat het niet over goed of fout, maar om te luisteren naar elkaar, met elkaar hier over door te spreken, te leren. We zijn in alle veelkleurigheid onderweg en weten wat mij en de ander bezielt geeft kleur en inspireert!

De volgende avond is woensdagavond 5 maart van 19.45 uur - 21.15 uur in

Kraggenburg. En vervolgens 2 april (Kraggenburg) en 16 april (Luttelgeest) aanstaande. Er is vrije inloop maar laat even weten als je van plan bent te komen, dat is wel zo praktisch.

Woensdag 5 maart a.s. gaan we met elkaar in op Jezus Christus. Onder andere de vraag van Jezus aan Zijn leerlingen: "En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?" (Mattheus 16 vers 15). Hoe beantwoord jij deze vraag vandaag? En Jezus leert bidden het Onze Vader....God als Vader....Onze Vader?

Een avond voor gelovigen, twijfelaars, zekerweters, zoekers, jong en oud(er).
Ik hoop je te ontmoeten!

Hartelijke groet,
Johan Wendt

Wie gaat er mee wandelen?

De tweede woensdag van de maand gaan we wandelen. Het idee is om dit gezamenlijk met de Dorpskerk Luttelgeest te doen. De ene keer in of rond Kraggenburg, de andere keer in of rond Luttelgeest. Zo kom je wellicht nog op plekken waar je niet eerder hebt gewandeld en leren we elkaar kennen. Het gaat met name om de ontmoeting, dus qua tijd en afstand voor ieder goed te doen; ongeveer een uur/ anderhalf uur, ca. 5-7 kilometer en mogelijk iets ter overdenking / bespreking voor onderweg. Laat even weten of je meewandelt, stuur Johan Wendt even een appje of smsje, 06 - 23242125.

Herhaalde Oproep sociale media

Wie wil de sociale media van onze kerk verzorgen. Wij zijn op zoek naar jou. Mocht je interesse hebben neem dan contact op met Alice Polhoud tel.: 06-22934889.

Kerk open op de laatste zaterdag van de maand

Elke laatste zaterdag van de maand is de kerk open van 18.00 uur tot 19.00 uur. Voel je welkom!

Er is gelegenheid om tot rust te komen, een kaarsje aan te steken, een praatje te maken....
We hopen je te ontmoeten!

Voedselbank inzamelpunt en kledinginzameling

Als kerk zamelen wij voedselproducten in voor de voedselbank. Elke laatste zaterdag van de maand (dit keer 22 februari) tussen 18.00 – 19.00 uur kunnen de producten voor de voedselbank worden ingeleverd in de dorpskerk.

Ook kunt u dan bruikbare, schone kleding inleveren voor het project in Hongarije. Doe mee en zamel in voor deze goede doelen.

Kinderkerk is in de maand maart niet op 1^{ste} zondag van de maand!!

LET OP! Op zondag 2 maart is er **geen** kinderkerk, maar "kerk op schoolt"
De kinderkerk vindt deze maand plaats op zondag 9 maart tijdens de speciale Let's Share The Music dienst.



Bijzondere verjaardagen



18 februari hoopt Dhr. H.T. van der Veen zijn 85^{ste} verjaardag te vieren
28 februari hoopt Mw. Mannes-Courtz haar 87^{ste} verjaardag te vieren
6 maart hoopt Mw. T. van Maar-Kooi haar 83^{ste} verjaardag te vieren

Wij willen u allen van harte feliciteren en wensen u een hele fijne dag toe en een nieuw en gezond levensjaar en bovenal Gods zegen.

Verjaardagen



Henri Mannes	15 feb.	Geertje van Benthem	28 feb
Daan van den Berg	15 feb.	Pim Veldhuis	28 feb.
Lenn de La Vieter	16 feb.	Daphne van Dijk	29 febr.
Martijn Koopmans	18 feb.	Gijs Wolf	1 mrt.
Mw. Willie Bremer	26 feb	Mw. Ludia Jansen	1 mrt

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag en wij wensen jullie een hele gezellige dag toe en Gods zegen.

Bloemen



De bloemen zijn de afgelopen weken vanuit de gemeente met een hartelijke groet gegaan naar:

Familie Batterink, Mw. Boerema , Mw. Truida van Maar en de Familie Hop.

Let's share the music Top 2000 dienst



Op zondag 9 maart om 10:00 uur organiseren wij weer een Let's share the music Top 2000 kerkdienst in onze kerk, met als thema "**Protest! Verzet!, Durf jij ergens voor te staan?** Johan Wendt, kerkelijk werker in Kraggenburg, zal de dienst leiden. De Top 2000 huisband uit Vollenhove zal diverse mooie nummers uit de Top 2000 ten gehore brengen.

Elk jaar staan er veel nummers in de Top 2000 die bij nadere beschouwing belangrijke levenservaringen bevatten. Nummers die emotie en herinneringen oproepen, kippenvol, hoop en of troost geven of expliciet gaan over het geloof. Wat is er mooier om in een viering samen te luisteren naar of mee te zingen met die mooie nummers uit de popgeschiedenis?

Tijdens de dienst is er **Kinderkerk** voor de kinderen van de lagere school en **Oppasdienst** voor de kinderen van 0 tot 4 jaar.

Na afloop van de dienst is iedereen van harte welkom in zaal D om nog een kopje koffie/thee en ranja te drinken met natuurlijk iets lekkers erbij.

Ook worden er twee collecten gehouden. De eerste collecte willen besteden aan een nog nader te bepalen goed doel en de tweede collecte is voor de onkosten van deze dienst

Wees allemaal van harte welkom en neem je burens, vrienden en familie mee.

Met vriendelijke groet
Let's share the music commissie.

Land van Verwondering voor volwassenen

Op 19 maart a.s. is er opnieuw een avond van Land van Verwondering voor volwassenen.

Deze keer klinkt het verhaal over de drie monotheïstische godsdiensten: het Jodendom, het Christendom en de Islam. Drie verschillende godsdiensten die toch ook veel overeenkomsten hebben. Misschien lijken ze op elkaar zoals broers en zussen ook op elkaar lijken.

We kijken naar hun oorsprong, de belangrijkste symbolen en de heilige boeken.



Wil je meedoen? Dan ben je van harte welkom op:
19 maart a.s. om 20.00 uur in zaal D van PKN Kraggenburg (Voorstraat 25)
Vanaf kwart voor acht is er koffie en thee.

Opgeven hoeft niet maar is wel fijn.
Dat kan bij: Liesbeth Winters-Jonas
06-12662280 of
liesbeth@pastorliesbethjonas.nl



Huispaaskaars

Ook dit jaar kunt u weer een huispaaskaars bestellen. Zie hiervoor onderstaande link en maak uw keuze. Geef de keuze door, het nummer van de kaars, de grote en de prijs, dan zal ik de kaars bestellen, zodat ze gezamenlijk geleverd kunnen worden. Ook hangt er een op-gavelijst in de hal van de kerk.

<https://www.bocashop.nl/huispaaskaarsen.html>

Kerkasiel Kampen (www.kerkasielkampen.nl)

Vanuit onze gemeente wordt nog steeds meegewerkt aan de doorlopende viering van het Kerkasiel in Kampen. De familie Babayants en andere in Nederland gewortelde kinderen en hun ouders hebben ons gebed zeer nodig.

Wilt u/jij meebidden voor een oplossing?

Gebed: Trouwe God, bij U brengen we het gezin Babayants en de andere gewortelde kinderen in Nederland en hun ouders.

Bij U brengen we alle mensen die zich met hart en ziel voor hen inzetten en daarbij U eren in de diensten en vieringen. Bij U brengen we alle politici en beleidsmakers.

Wij bidden U, geef hoop, geef toekomst, geef liefde, geef uitkomst. Amen.

Save the date.

24 februari: Lezing over onderwerp Maria Magdalena in Emmeloord. Zie bijlage 1.

2 maart: "Songs of life" in Marknesse. Zie bijlage 3

2 maart: Taizé-viering in Luttelgeest. Zie bijlage 4

8 maart: Kinderconcert van Marcel en Lydia Zimmer in Emmeloord. Zie bijlage 2

9 maart: Let's share the music Top 2000 dienst in Kraggenburg. Zie bijlage 5

Collectenoverzicht

Hieronder vindt u de collecteoverzichten van de maand januari 2025

januari	Bestemming	Diaconie	Kerk	Beheerscie
5-jan-25	Hulp kinderen gaza	€ 59,15	€ -	€ -
12-jan-25	KIA binnenl diaconaat	€ 18,95	€ 18,75	€ 14,25
19-jan-25	Daklozenproject	€ 43,35	€ 25,50	€ 17,00
26-jan-25	jongerenwerk	€ 33,70	€ 31,45	€ 23,45
	Totaal	€ 155,15	€ 75,70	€ 54,70

Collectebonnen

In plaats van contant geld kunt u ook collectebonnen gebruiken. Deze zijn fiscaal aftrekbaar en verkrijgbaar bij: fam. van Diepen, Zwolse Diep 7 tel: 06-45817690

Er zijn bonnen van 50 eurocent, 75 eurocent en 1,25 euro. Het totale bedrag kunt u overmaken op rekeningnr: NL27RABO 03966.61.572 t.n.v. Protestantse Gemeente Kraggenburg.

Als u niet in de gelegenheid bent om een gift voor de collecte in de kerk te doen dan kunt u ook een bedrag overmaken aan de diaconie. Het rekeningnummer hiervoor is: NL 90 RABO 0396 6616 02.

Vermeld dan op uw overschrijving de datum van de kerkdienst, zodat uw gift de juiste

bestemming krijgt. Wanneer u ook wilt bijdragen aan de collectes voor de kerk en beheer-commissie dan kunt u een bedrag overmaken op rekening: NL27RABO03966.61.572 onder vermelding van collecte kerk of collecte beheer- commissie. Dit bedrag wordt gebruikt voor het onderhoud van ons kerkgebouw.

Uw giften worden zeer gewaardeerd!

Delen

Vreugde, zorgen of verdriet kunnen we samen delen. Samen maken we het verschil. Zijn er wensen of hulpvragen of wilt u iets delen maak het kenbaar. Je kunt hiervoor een mailtje doen naar kerkenraad.pgk@gmail.com. Voor **crisispastoraat** is Willem Remijnse altijd bereikbaar op telefoonnummer **06-50261838**.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.pknkraggenburg.nl

Inleveren kopij nieuwsbrief.

Heb je kopij voor de volgende nieuwsbrief?

Graag digitaal aanleveren voor **donderdag 6 maart 2025 om 18:00 uur.**

Mailadres: kerkvaria@hotmail.com