



Land van Verwondering

Land van Verwondering is een creatieve Bijbelse vertelplek waar deelnemers op zoek gaan naar hun eigen spiritualiteit en geloofskader.

Land van verwondering werkt vanuit de christelijke spiritualiteit. Daarbij combineert ze twee didaktieken: GodlyPlay, ontwikkeld door de Amerikaanse godsdienstpedagoog Jerome Berryman. En Kinder/Jongeren-theologiseren ontwikkeld door het Europese Kindertheologisch Netwerk. Naar Nederland gehaald door dr Henk Kuindersma en Johan Valstar.

Daarnaast is bij de creatieve verwerking een diversiteit aan materialen voor handen. Zo wordt gewerkt vanuit het gedachtegoed van Meervoudige Intelligentie beschreven door Howard Gardner.

De praktijk van Land van Verwondering.

Maar hoe ziet Land van Verwondering er nu uit in de praktijk?

Een bijeenkomst heeft zes verschillende fases en duurt ongeveer anderhalf uur.

1. We komen bij elkaar, drinken iets samen en delen dat wat ons bezighoudt.
2. Iedereen maakt zich klaar om een nieuw verhaal te ontvangen. Er wordt bewust focus gevraagd op het verhaal of gespreksonderwerp dat van start zal gaan.
3. Er klinkt een verhaal of er wordt een theologisch gesprek gevoerd. Het verhaal wordt ondersteund met eenvoudig materiaal als houten poppetjes, lapjes vilt en allerlei voorwerpen. Zo hoor je niet alleen het verhaal, je ziet het ook. Dat maakt dat je zelf in het verhaal kunt stappen, je beleeft het mee.
4. We praten over het verhaal aan de hand van verschillende vragen. Bijvoorbeeld: Wat vind jij het mooist aan dit verhaal? Of, wat kan het belangrijkste zijn van dit verhaal. Er ontstaat een gesprek waarbij ieder zijn inbreng heeft.
5. Het verhaal/gesprek wordt verwerkt op een creatieve manier. Iedereen kiest daarbij een verwerking die bij zichzelf past. De één kan er voor kiezen om iets te maken van klei, of tekent iets. Een ander zoekt het verhaal in de bijbel op om het nog eens te lezen. En een derde gaat 'spelen' met het vertelmateriaal.
6. We sluiten af in de kring. Wie wil, kan iets delen met de anderen.

Land van Verwondering werd mogelijk gemaakt door:

VERMEULEN
BRAUCKMAN

Protestantse
Kerk



Variaties van Land van Verwondering

Land van Verwondering is tot nu toe ingezet bij kinder-, jongeren- of volwassenbijeenkomsten, intergeneratief tijdens kerkdiensten, bij individuele begeleiding en bij mensen met dementie of verstandelijke beperking. Bij iedere doelgroep is de uitvoering zo aangepast dat het, het best aansluit bij het niveau van deelnemers en hun beleefwereld.

Trainingen

Het is mogelijk om een begeleidings- of een verteltraining te volgen voor Land van Verwondering.

-De begeleidingstraining omvat één dagdeel waarbij het gedichtengoed wordt besproken en gekeken wordt naar de specifieke taken van de basisbegeleiding.

-De verteltraining omvat drie avonden en een hele dag. Tijdens deze training komt het gedichtengoed aan de orde en wordt geoefend met het voeren van een (kinder)theologisch gesprek en het vertellen van een verhaal.

De trainingen zijn op dit moment gericht op de doelgroep: kinderen. Maar deze training kan ook op maat gemaakt worden voor een speciale doelgroep.

Meer info

Land van Verwondering is ontwikkeld door Liesbeth Winters-Jonas. Zij heeft naast een onderwijsachtergrond ook theologie gestudeerd en zich gespecialiseerd in zingeving, kinderwerk en geloofsoopvoeding.

Een eerste Land van Verwondering is ontstaan binnen de Protestantse Gemeente in Kraggenburg. Inmiddels groeien er op meerdere plaatsen deze creatieve vertelplekken.

Wie meer informatie wil over Land van Verwondering kan dat vragen via:

info@pastorliesbethjonas.nl of
bellen naar: 06-12662280



Land van Verwondering werd mogelijk gemaakt door:

VERMEULEN
BRAUCKMAN

Protestantse
Kerk

